



Ο χρήστης **Hellenic Karate News** είναι με τον Kostas Gounousis και 19 ακόμη.
17-10-17 – 15:00

Δεν μπορούμε να μην φιλοξενήσουμε το παρακάτω άρθρο κόλαφο αναφορικά με τις μεθοδεύσεις των "διοικούντων" το ταλαιπωρημένο Ελληνικό Καράτε καθώς και τα ψεύτικα παπαγαλίσματα που όπως μαθαίνουμε "δίνουν και παίρνουν" το τελευταίο καιρό:



Thanasis Fylaktos
17-10-2017

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.

Ο Olivier Clerc, γάλλος συγγραφέας και φιλόσοφος, περιέγραψε με ένα απλό τρόπο το «σύνδρομο του βραστόυ βατράχου», το οποίο αναφέρεται στην συναίσθηματική κόπωση που δημιουργεί στο υποκείμενο μια κατάσταση από την οποία μην μπορώντας να ξεφύγει, μαθαίνει να την ανέχεται, μέχρι να καταστραφεί από αυτήν. Το σύνδρομο αυτό βασίζεται σε ένα φυσικό νόμο, σύμφωνα με τον οποίο: «αν ο ρυθμός θέρμανσης του νερού είναι 0,02 βαθμούς κελσίου ανά λεπτό, ο βάτραχος θα παραμείνει ακίνητος και θα πεθάνει μόλις ζεσταθεί πολύ. Οποιαδήποτε άλλη ταχύτητα θέρμανσης του νερού μεγαλύτερη από αυτή, θα κάνει το βάτραχο να πηδήξει έξω και να το σκάσει.»

Επομένως, όπως ακριβώς εξήγησε ο Olivier Clerc, αν βάλετε ένα βάτραχο σε μια κατσαρόλα με νερό και αρχίσετε να το θερμαίνετε αργά, ο βάτραχος σταδιακά προσαρμόζει τη θερμοκρασία του σώματός του με αυτή του νερού.

Μόλις το νερό αρχίσει να βράζει, δεν θα μπορεί πλέον να προσαρμόσει τη θερμοκρασία του και θα προσπαθήσει να πηδήξει έξω από την κατσαρόλα.

Αλλά δυστυχώς, σε αυτό το σημείο είναι αδύνατο να το σκάσει επειδή έχει ήδη σπαταλήσει όλη την ενέργειά του προσαρμόζοντας τη θερμοκρασία του και πλέον δεν έχει τη δύναμη να αποδράσει.

Κατά συνέπεια, ο βάτραχος βράζει μέχρι που πεθαίνει και δεν έχει τη δύναμη να πηδήξει έξω από την κατσαρόλα για να σωθεί.

Και αυτό δημιουργεί το εξής ερώτημα: τι ήταν αυτό που σκότωσε το βάτραχο; Ήταν το βραστό νερό ή η ανικανότητά του να αποφασίσει ποια είναι η κατάλληλη στιγμή για να πηδήξει;

Αν τον είχατε βυθίσει σε μια κατσαρόλα με νερό στους 50 βαθμούς Κελσίου, θα πηδούσε απευθείας έξω από την κατσαρόλα για να σωθεί. Ωστόσο, όση ώρα προσπαθούσε να ανεχτεί τη σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας, δεν συνειδητοποίησε ότι θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε πηδήξει έξω.

Παρόμοια με το βάτραχο, ο κόσμος του καράτε βρίσκεται παγιδευμένος μέσα στην αρρωστημένη κατσαρόλα του Γιώργου, αποχαυνωμένος από τον αργό αλλά σταθερό και συνεχή ρυθμό, με τον οποίο ασκείται επάνω του φυσική και ταυτόχρονα πνευματική βία.

Η φυσική βία ασκείται με την μορφή της αυθαίρετης τρομοκρατίας που επιβάλλουν οι διώξεις και οι εκβιασμοί της φασιστικής Διοίκησης. Θύματα όλοι εκείνοι οι άνθρωποι, που μην θέλοντας να εκθέσουν τους μαθητές τους και την δουλειά τους στην εκδικητική διάθεση της **γερολυμπιακής μαφίας**, βρίσκονται να καταπίνουν κάθε μέρα και λίγη από την αξιοπρέπειά τους ενώ, η κάθε σφαιλιάρα που τον αφήνουν να τους ρίχνει, ο **κάθε κατ' επώνυμο, ΠΑΡΑΣΤ(Ρ)ΑΤΗΜΕΝΟΣ ψευτοσενσέϊ από την Κατερίνη**, τους βουλιάζει αργά σε ένα κόμμα μοιρολατρικής απάθειας και ξεχειλωμένης ανοχής.

Η πνευματική βία ασκείται με την μορφή ενορχηστρωμένης προπαγάνδας, που καθημερινά αναζητά τα κατώτερα όρια της ανθρώπινης διάνοησης.

Karate.gr (facebook και Site έκδοση), karate nea, τα λοιπά διάφορα εμετικά ψευτοπροφίλ του ΨευτοΓιώργου, αλλά και το γνωστό αξιωματούχο παπαγαλάκι, έχουν ήδη ξεκινήσει τον αγώνα δρόμου με τις δικαστικές αρχές, **προκειμένου να προλάβουν να πείσουν όσους επιμένετε να αντιστέκεστε στην εκπόρνευση, ότι είτε το θέλουμε είτε όχι είμαστε τσούλες!! Η μόνη επιλογή που μας επιτρέπεται είναι αυτή του να διαλέξουμε τον Νταβατζή μας.**



Και στο σημείο αυτό ο καθένας έχει αναλάβει τον ρόλο του.

Οι καταξιωμένες δημοσιογραφικές Σελίδες των 2 likes συνενώθηκαν (για να τα κάνουν τέσσερα και) να μας πείσουν από κοινού ότι **ο Σπύρος Δρακόπουλος ή (κατά Γιώργο) ο Σουβλατζής της Χάγης, θα πάρει στον λαϊμό του τον Μπίκα, το ΚΙΜΕ και ολοι την αντιπολίτευση και θα τους καταστρέψει.**

Μα και εσύ ρε Γιώργο δεν έχεις βάλει σκοπό της ζωής σου, να απαλλάξεις το καράτε από τον Μπίκα, το ΚΙΜΕ και την αλητεία που όλοι αυτοί έφεραν στην ευτυχισμένη ζωή σου χωρίς να σε ρωτήσουν; Αντί να κάνεις αγωγές, εκλογές, εφέσεις, διαπιστωτικές πράξεις, Εκπτώσεις, Δικαστικές Επιτροπές (καλά αυτές είναι τζάμπα, κάνε όσες θες), γιατί δεν αφήνεις τον Δρακόπουλο να καταστρέψει την αλητεία και να ξεβρωμίσει ο τόπος;

Έτσι θα δικαιωθεί επιτέλους και ο Θύμιος που στην δική του θεωρία για τον κόσμο, ο Δρακόπουλος είναι δικός σου πράκτορας και εμφανίζεται σε όλα τα προφίλ του facebook.

Η δε σχέση σου με τον Μπίκα έχει αρχίσει να θυμίζει ένα άλλο Σύνδρομο. Εκείνο της «Εβραιοπούλας και του Ναζί βασανιστή». Υπήρξαν πολλές περιπτώσεις έρωτα μεταξύ βασανιστών και των θυμάτων τους στα στρατόπεδα κατά τον Β' Π.Π. Από την μια κυνηγάς να καταστρέψεις τον Μπίκα και από την άλλη ανησυχείς μήπως τον καταστρέψει ο Δρακόπουλος αντί για εσένα. Μεταξύ μας θα σε συμβούλευα να το κοιτάξεις αυτό!

Στα Ευαγγέλια του Γιώργου όμως, όπως τα διδάσκει ο Ιωάννης, ο Σπύρος Δρακόπουλος πρωταγωνισθεί και με μια νέα ιδιότητα, πλην αυτής του μέγα εκμαυλιστή. Στην Αποκάλυψη του Ιωάννη ο Σπύρος Δρακόπουλος είναι ο Σατανάς. Είναι ο έκπτωτος άγγελος που αμφισβητώντας το μεγάλο αφεντικό, φεύγει από τον παράδεισο της ΕΛΟΚ και αποζητά να καταλάβει την θέση του μεγάλου Νταβατζή στην θέση του μεγάλου Νταβατζή. Σατανικό.

Ο δεύτερος άξονας της γερολυμπιακής προπαγάνδας λοιπόν, προσανατολίζεται στο θέσει όλους τους βάτραχους στην κατσαρόλα ένωπιον του θεμελιώδους διλήματος: Πόρνες, μεταξύ των δύο Νταβατζήδων γιατί να μην προτιμήσετε εμένα που με ξέρετε, ξέρω καράτε και με πιστεύονται και 29 κατασκευαστές «offshores»;!

Ο Ιωάννης προσευχόμενος στην σπηλιά της ΓΓΑ το είδε το όραμα. Όλοι αυτοί οι «ηλίθιοι» «αλήτες» του ΚΙΜΕ, βολεμένοι τόσο καιρό στην **γερολυμπιακή μαφία**, αποφάσισαν ξαφνικά να αυτονομηθούν. Χάσανε τις καλοπληρωμένες θέσεις τους, τις εξουσίες τους, τα προνόμια που πουλάγανε στους μαθητές τους και κάνουν κάθε βδομάδα και από ένα σεμινάριο για να βρίσκουνε λεφτά για δικηγόρους (είναι και φτωχομπινέδες βλέπεις). Και επειδή όπως όλες οι πόρνες, δεν έχουν τι να κάνουν με την ελευθερία που τόσο ακριβά θα απόκτησουν, βρήκαν τον έτερο Νταβατζή της πιάτσας για να τον βάλουν αφεντικό τους. **Έτσι όταν πάρουν το «μαγαζί» δεν θα χρειάζεται να παίζουν στον κόπο να το αρμέγουν αυτοί. Θα το κάνουν ο Μάχος με το Σπύρο. Οι ηλίθιοι αλήτες θα φορέσουν καθαρά εσώρουχα και θα ξαναγίνουν τσουλάκια.**

Και μετά ως φορολογούμενοι, αναρωτιόμαστε γιατί έχουμε τόσο αναποτελεσματικό Δημόσιο....

Γιώργο – Θύμιο – Γιάννη Συγχαρητήρια. Το παραμύθι, αν προσπεράσεις την αρχική αναγούλα, είναι πλήρες. Μέχρι και Δράκο(πουλο) βάλατε..!

Δουλέψτε λίγο εκείνες τις μικρές λογικές αντιφάσεις και εδώ είμαστε πάλι.

Θα έχουμε και σούπα.

Βατραχόσουπα...

Η μεταμόρφωση του Βατραχού σε Παπαγάλο

