

<http://www.ntokoumenta.gr/%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%b8%ce%bf%cf%81%ce%ac-%cf%84%cf%81%ce%ad%cf%87%ce%b5%ce%b9-%cf%83%ce%b5-%ce%bf%ce%b1%ce%ba%ce%b1-%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c-%ce%bd%cf%84/>



Έρευνες 21 Ιουλίου 2014 Γιάννης Ντάσκας

Η διαφθορά τρέχει σε ΟΑΚΑ-Αθλητισμό-Ντόπινγκ

ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΟΑΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΥ Σ. ΧΑΝΤΖΟΥ;

Συγκλονιστική είναι η καταγγελία που έκανε γραπτώς και με κάθε επισημότητα ο διάσημος Ολυμπιονίκης μας και Πρόεδρος του ΟΑΚΑ, Πέτρος Γαλακτόπουλος στον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λεάνδρω Ρακιντζή για την κατάσταση στο κορυφαίο αθλητικό κέντρο της χώρας.

Ναι, είναι αυτό το ίδιο ΟΑΚΑ που κατά καιρούς εμφανίζεται σε τραγική κατάσταση, αν και για να υπερχρεωθούμε για την Ολυμπιάδα του 2004 μας έλεγαν ότι θα έχουμε για εκατονταετίες ένα στολίδι αθλητικό στη διάθεση όλων των πολιτών.

Το στολίδι έχει μόνο ένα υποφερτό χορτάρι ποδοσφαίρου και σε κάπως καλή κατάσταση το κύριο στάδιο.



Τα υπόλοιπα μέρη του είναι απλά μια τραγωδία με εξαίρεση τα γήπεδα τένις τα οποία χρησιμοποιούνται από όσο βλέπουμε περνώντας. Απλή χρήση γιατί ως γενικός χώρος δεν προσφέρει απολύτως τίποτα, ώστε να κρατήσει εκεί μια οικογένεια με παιδιά, για παράδειγμα.

Ο διάσημος Ολυμπιονίκης μας περιγράφει μια κατάσταση με απλωμένη τη διαφθορά έτσι ώστε κανείς να μην καταγγέλλει κανέναν γιατί όσες φορές κάποιιοι αποφάσισαν να κάνουν το καθήκον τους βρήκαν το μπελά τους.

Η καταγγελία Γαλακτόπουλου μοιάζει πολύ με τις καταγγελίες που κάνει εδώ και καιρό στις αρμόδιες αρχές (ΣΔΟΕ, Ρακιντζή, ΕΛ-ΑΣ Εσωτερικών Υποθέσεων, Οικονομικούς Εισαγγελείς) η υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, Βία Πλακά.

Και εκείνη παρουσιάζει με αποδείξεις ευρύτατο δίκτυο χρηματισμού υπαλλήλων από το δημόσιο χρήμα. Στόχος τα μεγάλα στελέχη να τρώνε πολλά και τα μικρά στελέχη να μην μιλάνε παίρνοντας ένα μικρό μερίδιο, ώστε να ισχύει σε κάποιο μέτρο το “μαζί τα φάγαμε”.

Παράμοιες περιγραφές για το ΟΑΚΑ κάνει και ο κ. Γαλακτόπουλος και δεν είναι τυχαίο στο αθλητικό στερέωμα να τρώνε με τον ίδιο τρόπο δημόσιο χρήμα .

Μιλήσαμε με εισαγγελείς, μιλήσαμε με αξιωματούχους της ΕΛ-ΑΣ και όλοι διαβεβαιώνουν ότι “θα κάνουν το καθήκον τους”.

Αν κρίνουμε από τον αριστοτεχνικό τρόπο με τον οποίο μας πλησίασαν «για να μας βοηθήσουν οικονομικά σε αυτή τη δύσκολη χρονική περίοδο», έχουμε τη βεβαιότητα ότι και ο κ. Γαλακτόπουλος και η κ. Πλακά θα έχουν την τύχη του... Σταύρου Χάντζου. Του οερίφημου αθλητίατρου που για δυο δεκαετίες πολεμάει με βιβλία και δημόσιες δηλώσεις και δημόσιες παρεμβάσεις το ντόπινγκ σε όλα τα επίπεδα και αθλήματα.

Και αίφνης συνασπίζονται εναντίον του από όλα τα Κόμματα. Και γαλάζιοι και πράσινοι και εσχάτως και η βουλευτίνα (πρώην πρωταθλήτρια της κολύμβησης) του ΣΥΡΙΖΑ Ελένη Αυλωνίτου.

Θυμήθηκαν ότι ο μέγας πολέμιος του ντόπινγκ δεν έχει κάποιο μετατυχιακό, ως να χρειάζεται μεταπτυχιακό για μια θέση που απλά είναι μετερίζι του πολέμου κατά του ντόπινγκ.

Πριν 3-4 χρόνια όλοι τον στήριζαν ακριβώς με αυτό το επιχείρημα. Ότι δηλαδή δεν χρειάζεται μεταπτυχιακό ένας αθλητίατρος για να κυνηγάει το ντόπινγκ.

Τα ίδια θα επινοήσουν οι πολλοί διεφθαρμένοι του χώρου του διεφθαρμένου αθλητισμού μας και για Γαλακτόπουλο και για Πλακά και για όποιον άλλον θελήσει να βάλει νυστέρι νομιμότητας ή τέλος πάντων να ανοίξει πόρτα για εισαγγελείς και ερευνητές της ΕΛ-ΑΣ.

Στο χώρο των ΜΜΕ κάτι λίγοι τα προβάλλουν γιατί εξαρτώνται από τους πολλούς που μοιράζονται (δυσανάλογα μεταξύ τους) το μέλι του αθλητισμού.

Τις καταγγελίες Γαλακτόπουλου (όπως και της κ. Πλακά και του κ. Χάντζου στο παρελθόν) δημοσιεύσαμε στην “ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ”.

Ο ίδιος ο Ολυμπιονίκης με επιστολή του μας επιβεβαίωσε το όργιο που αποκάλυψε στο ΟΑΚΑ, αλλά μας κατέπληξε ο Αντιπρόεδρος Ηλίας Δαλαΐνας, ο οποίος σε επιστολή του μας έγραψε ότι όλα είναι τέλεια στο ΟΑΚΑ.

Όπως τέλεια είναι και στο ποδόσφαιρο. Όπως τέλεια ήταν και είναι και στον στίβο. Τέλεια θα τα βρει και ο κ. Ρακιντζής; Τέλεια θα τα βρουν και οι Οικονομικοί Εισαγγελείς; Τέλεια και η Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ-ΑΣ;

Ίδου το ρεπορτάζ που είχαμε κάνει στην “Ελευθεροτυπία” για την επιστολή Γαλακτόπουλου στον κ.Ρακιντζή:

Ο ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΜΑΖΙΚΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΟ “ΣΤΟΛΙΔΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ”!

Αναφορά -βόμβα του Πέτρου Γαλακτόπουλου στον Επιθεωρητή Λέανδρο Ρακιντζή.

“Η παραβατικότητα διατρέχει το σύνολο του προσωπικού σε βάθος και σε έκταση και υποδηλώνει ατή η παραβατικότητα μια νοοτροπία ενταγμένη σε μια λογική ανυπακοής και στους νόμους αλλά και στις εντολές της Διοίκησης...εξυτηρούνται συμφέροντα προφανώς με κάποια ανταλλάγματα...”

Είναι φράσεις που περιέχονται σε ένα έγγραφο βόμβα που φέρει την υπογραφή του χρυσού Ολυμπιονίκη Πέτρου Γαλακτόπουλου και αναφέρονται στο προσωπικό και σε υπαλλήλους του Υπουργείου Αθλητισμού,οι οποίοι στελεχώνουν το περίφημο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο,αυτό που δημιουργήθηκε για να είναι “στολίδι στην υπηρεσία του ελληνικού λαού” στον οποίο στοίχισε και στοιχίζει πανάκριβα.

Το έγγραφο υποβλήθηκε πριν λίγες ημέρες στον Επιθεωρητή Δημ. Διοίκησης Λέανδρο Ρακιντζή τον οποίο καλεί να ερευνήσει παράνομες ενέργειες των υπαλλήλων και “διαφθορά που καλύπτει το σύνολο της λειτουργίας του ΟΑΚΑ”.

Ο Πέτρος Γαλακτόπουλος στη συνέχεια αναφέρεται σε συγκεκριμένα ονόματα υπαλλήλων και στελεχών του ΟΑΚΑ:

- εταιρεία (την οποία κατονομάζει) χρησιμοποιούσε για χρόνια χώρους του ΟΑΚΑ, αν και δεν είχε γίνει καμία γραπτή η προφορική συμφωνία με κίνδυνο του κτηριακού συγκροτήματος

- η εταιρεία είχε σύμβαση με το ΟΑΚΑ, άσχετη με τους χώρους που χρησιμοποιούσε. Όταν έληξε αυτή η άσχετη σύμβαση, η εταιρεία συνεργαζόμενη με άλλη εταιρεία που είχε σύμβαση με το ΟΑΚΑ συνέχισε να χρησιμοποιεί τους χώρους

- ο κ. Γαλακτόπουλος κατονομάζει στέλεχος του ΟΑΚΑ που είχε την ευθύνη και λέει ότι το στέλεχος αυτό προήχθη κιάλας αντί να υποστεί τις συνέπειες του νόμου. Μάλιστα αντί να ελεγχθεί ορίστηκε και σε επιτροπή που επιτηρούσε την καλή λειτουργία του ΟΑΚΑ.

Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ολυμπιονίκης:

“Το αποκορύφωμα της παραπάνω παράνομης συμπεριφοράς της εταιρείας αποδειχνει το γεγονός ότι η ως άνω εταιρεία και κατά τον χρόνο που δεν υπήρχε σύμβαση, ούτε με αυτήν, ούτε με τρίτον αυτή να κατέχει τους παραπάνω αποθηκευτικούς χώρους ως να ήταν ιδιοκτησία της...”!

Και συνεχίζει:

“... Αν ληφθεί υπόψη ότι την πρώτη σύμβαση με το ΟΑΚΑ η εταιρεία την έκανε το 2007 και η ανακάλυψη ότι κατέχει τους αποθηκευτικούς χώρους έγινε το... 2013, αποδειχνεται ότι η εταιρεία είχε τόσες προσβάσεις στο ΟΑΚΑ, ώστε σε λίγο θα διεκδικούσε και την ιδιοκτησία των αποθηκών λόγω μακροχρόνιας “χρησικτησίας”!!!

Ο Ολυμπιονίκης αναφέρει ότι στέλεχος του ΟΑΚΑ είχε και τηλεχειριστήριο ώστε να μπαίνει, όποτε θέλει στο ΟΑΚΑ, χωρίς να χρειάζεται καν την διάνοιξη της κεντρικής πόρτας από υπαλλήλους του ΟΑΚΑ!

Αναφερόμενος ευθέως σε συμφέροντα ο κ. Γαλακτόπουλος τονίζει ότι γίνεται οικονομική εκμετάλλευση του ΟΑΚΑ και οι χώροι αποτελούν μια στημένη επιχείρηση για επίτευξη εξωυπηρεσιακών σκοπών.

Ποιος είχε τη δύναμη να στήσει ιδιωτική επιχείρηση μέσα σε χώρους του ΟΑΚΑ;

Ο Ολυμπιονίκης τον κατονομάζει. Αναφέρεται σε στέλεχος του ΟΑΚΑ και μαζί περιγράφει κατάσταση που θυμίζει τριτοκοσμικές πρακτικές:

“...προφανώς κάποια συναλλαγή ή εκμετάλλευση έγινε για την διατήρηση μια τέτοιας κατάστασης, προς το συμφέρον και το όφελος όλων αυτών που τον κάλυπταν εκμεταλλεζόμενοι τη θέση τους... Μια και μοναδική φορά που στο παρελθόν έγινε κάποιος λόγος γι’ αυτές τις ενέργειες από την υπεύθυνη εκείνη απομακρύνθηκε από τη θέση της. Όποιος επεσήμανε το πρόβλημα υποβιβάστηκε και όποιος παρέλειψε να το εντοπίσει προήχθη!

Ιδιαίτερα έντονα αναφέρεται στην υπόθεση καθαρισμού και συντήρησης του ΟΑΚΑ :

“Η μίσθωση έργου που υπεγράφη μεταξύ του ΟΑΚΑ και της εν λόγω εταιρείας ενέχει τεράστιο οικονομικό – κοινωνικό ενδιαφέρον, καθώς οποιαδήποτε πλημμέλεια στην εκτέλεση της σύμβασης εκθέτει το ΟΑΚΑ κατ’ αρχήν σε μεγάλη οικονομική ζημιά... Για τις πλημμέλειες στην εκτέλεση της σύμβασης η εταιρεία είχε υποχρεωθεί αρκετές φορές σε καταβολή προστίμου...”

Η κατάσταση στο ΟΑΚΑ περιγράφεται από τον Αντιπρόεδρο του ΟΑΚΑ ως παρακμή και απόλυτη βρωμιά, ενώ ο ίδιος ο Υπουργός Πολιτισμού είχε κατα την επίσκεψή του είχε εκφράσει μεγάλη απογοήτευση για την εμφάνιση των εγκαταστάσεων.

Υπάλληλος που εξέθεσε την άθλια εικόνα του κολυμβητηρίου αντί να επαινεθεί απειλήθηκε τόσο προφορικά, όσο και εγγράφως (!!!) ότι θα απομακρυνθεί από τη θέση του.

Και αν νομίσει κανείς ότι τα περί απειλών και άρνησης συμμόρφωσης είναι υπερβολές, ας ρίξει μια ματιά τι καταγγέλει η Διεθνής Διαφάνεια μέσω του ελληνικού τμήματός για συμβαίνοντα στην ελληνική κρατική μηχανή:

“...Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο εργοτάξιο ο Κ.Δ. παρατήρησε ότι ο εργολάβος δεν χρησιμοποιούσε το επιστημονικό προσωπικό που απαιτούνταν για τη δουλειά, όπως αρχιτέκτονα εργοταξίαρχη και εργοδηγό, ότι αντί για τα ενδεδειγμένα υλικά, όπως τσιμέντο Δανίας, χρησιμοποιούσε εγχώριο κατώτερης ποιότητας κ.ά κατά παράβαση των όρων της σύμβασης. Εκτιμώντας ότι όλα αυτά θα προκαλούσαν μη αναστρέψιμες ζημιές στο έργο, αποφάσισε να το αναφέρει στην υπηρεσία του. Μετά την προφορική αναφορά, προχώρησε στη σύνταξη λεπτομερούς γραπτής τεχνικής έκθεσης, με φωτογραφίες και άλλες αποδείξεις. Αντί άλλης απάντησης, η υπηρεσία τον

κάλεσε σε απολογία!

Την ίδια στιγμή, οι εργασίες συνεχίζονταν, παρ' όλες τις αντιδράσεις και της τοπικής κοινωνίας, πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής που είχαν ενημερωθεί για τις αστοχίες στις εργασίες. Ο Κ.Δ. παρατήρησε ότι τα αποτελέσματα των κακοτεχνιών είχαν κάνει την εμφάνισή τους γρηγορότερα απ' ό,τι είχε αρχικά εκτιμήσει. Κατόπιν πρότασης της Διεύθυνσης Επιστημονικών Ερευνών του υπουργείου Πολιτισμού, έστειλε δείγματα από τα εμφανή άλατα του κτίσματος στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Οι αναλύσεις επιβεβαίωσαν τις καταγγελίες του. Τότε ενημέρωσε τη Διεύθυνση Αρχαιοτήτων, τη Γενική Γραμματέα Πολιτισμού και τον ίδιο τον Υπουργό.

Και πάλι βρέθηκε απολογούμενος. Η υπηρεσία διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για διερεύνηση του θέματος, καλώντας και τον ίδιο σε απολογία για το πειθαρχικό παράπτωμα της παραβίασης της ιεραρχίας.

Όταν ο Κ.Δ. είχε απελπιστεί από το αδιέξοδο στο οποίο είχαν καταλήξει οι ενέργειές του για να καταγγείλει ότι κάτι δεν πήγαινε σωστά στην αναστήλωση του δημόσιου κτίσματος, κάλεσε την Υπηρεσία «Διαφάνεια Τώρα!». Μας έδωσε όλες τις αναφορές που είχε κάνει προς τις διάφορες υπηρεσίες και μας εξέφρασε ανοιχτά ότι είχε κουραστεί πλέον μετά από ένα σχεδόν χρόνο προσπαθειών, και ήταν έτοιμος να εγκαταλείψει. Πατέρας πέντε παιδιών και σε δυσχερή οικονομική κατάσταση. Ως επιστέγασμα, η μεγάλη ψυχολογική πίεση που βίωσε το τελευταίο διάστημα στην εργασία του, είχε ως αποτέλεσμα η υγεία του Κ.Δ. να κλονιστεί σοβαρά, να υποστεί ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο και να χρειαστεί να νοσηλευθεί....”

.....

Παρόμοια ακριβώς αλλά πολύ χειρότερη είναι η κατάσταση και στο χώρο του Αθλητισμού.

Η υπάλληλος του Υπουργείου κ. Βία Πλακά μετά τις αποκαλύψεις της για απίστευτα φαινόμενα μαζικής διαφθοράς στο χώρο της, απειλήθηκε τόσο πολύ ώστε η Αστυνομία την έθεσε υπό φρούρηση στο... χώρο εργασίας.

Ωστόσο, όχι μόνο δεν δικαιώθηκε αλλά αντίθετα, τη σέρνουν σε πειθαρχικά εκείνοι που καταγγέλλονται.

Μερικές από τις αποκαλύψεις της αφορούν κατάληψη πολλών θέσεων από κάποια άτομα, πλουτισμό μέσω παροχών στην υπηρεσία και άλλα.

Η κ. Πλακά έχει κληθεί κι έχει δώσει στοιχεία και στο ΣΔΟΕ και στους Εισαγγελείς αλλά και στη... Διεθνή Διαφάνεια.

Μέχρι σήμερα όχι μόνο δεν προστατεύεται από την ηγεσία αλλά αντίθετα.

Γιατί;

Η εξήγηση είναι αυτή που δίνει ο Πέτρος Γαλακτόπουλος αναφερόμενος σε διάβρωση μέσω παροχών του μεγαλύτερου μέρους των υπαλλήλων...